

Aflusningscenter vest for Kibæk

Af Chr. Rahbek

Ved et rent tilfælde kom jeg på sporet af, at der ude i H.P. Andersens hede var noget interessant fra krigens tid. Hvad det var, havde jeg ingen anelse om.

Jeg kontaktede Inger T., H.P. Andersens datter, og hvor heldig kan man være. Jeg fik en særlig historie fra 2. verdenskrig, som jeg ikke var stødt på før.

Inger fortæller, at tyskerne i 1944 uden at spørge om tilladelse, etablerede en lejr med fire barakker ude på hendes fars hede vest for Kibæk. De tre barakker var til beboelse, og den fjerde blev brugt til aflusningsrum.

I aflusningsrummet var der installeret en generator. Inger fortæller, at der altid drev en masse damp ud fra denne barak. Derudover ved hun ikke, hvordan det fungerede.

Hun så blot tøj, der hang til tørre uden for huset. Der var jo ikke mulighed for at komme i nærheden af aktiviteterne i barakkerne. Det var tyske soldater fra Østfronten, som skulle afluses. Hvor længe de var på stedet vides ikke. Man formoder, at de blev sendt tilbage til Østfronten efter aflusningen.

Et stykke fra barakkerne blev gravet en lang grøft til at forrette nødtørften i. Når grøften var fyldt, blev den dækket til, og en ny grøft gravet.

Nogle tyske officerer skulle en gang besøge lejren for at inspicere aflusningslejren, for at se om metoden virkede efter hensigten. De kom kørende i en jeep over baneoverskæringen over for Anders Vejvads gård. Herefter skulle de over Von Å, hvor der var etableret en træbro. Nogle sabotører havde savet nogle af broplankerne over, så da jeepen kørte ud på broen, faldt den i åen. Det gav anledning til afhøring af mulige sabotører, herunder også Ingers far H.P. Andersen. Han slap dog med skrækken.

Efter krigen blev barakkerne brugt til kreaturer, der kunne gå derind i dårligt vejr.

Ude ved søen havde H.P. Andersen et lille sommerhus. Derinde blev der gemt våben kastet ned af engelske flyvere til den danske modstandsbevægelse.

Den 5. maj 1945 plantede H.P. Andersen et bøgetræ ved huset som en slags minde. Det står der stadig. Endvidere fandt man et skilt inde i huset, hvorpå der stod: PAX, hvilket på latin betyder FRED.