

Oplysninger om generalforsamling om opbygning og opførelse af Assing og Kibæk mejeri.

Dateret den 21. oktober 1939 - Husmand Peder Jespersen, Bukkjær, Kibæk

Det første møde jeg var med til afholdtes på hotellet i Kibæk 5. juledag i 1937, hvor man drøftede opførelse af et nyt mejeri i Assing. Der taltes også om et mejeri i Kibæk. Nogle mente, at det ville blive søndagskørslen, der blev det afgørende, om der kunne blive et mejeri i Kibæk.

Det oplyses, at af 28 leverandører i Olling ville de 20 have kørsel om søndagen. I Velhusted var der stort flertal for søndagskørsel. I Bukkjær og Pårup ligeså. I Albækhede, hvor der er 14 leverandører, ønskede kun to leverandører søndagskørsel. I Kibæk og Moesgaard ligeledes flertal for at holde stille om søndagen. I Vejlgård, Assing og Hareskov mente man, at stemmerne for og imod ville være omtrent ens. Man enedes om, at hvis Assing Mejeri kom til at gå om søndagen, så ville man ikke arbejde for et mejeri i Kibæk. Der var mødt folk fra Hareskov, Velhusted, Olling, Pårup og Bukkjær. Derimod ingen fra Assing og Moesgaard. Der var mødt en enkelt uden for mejerikredsen.

I januar 1938 afholdtes møde hos Kristinus Olesen, Bukkjær, om Assing mejeri. Christinus Olesen oplyste, at bestyrelsen ville forsøge at danne en ny periode på 15 år, og at mejeriet skulle holde stille de første ti år om søndagen. Peder Jespersen gav oplysning fra mødet i Kibæk om søndagskørsel, og man blev enige om at anbefale et nyt mejeri på den nuværende plads, men at det kun skulle holde stille om søndagen i fem år.

Den 29. januar 1938 afholdtes der generalforsamling på hotellet i Kibæk. Ingvard Kristensen valgtes som dirigent. Bestyrelsen havde udarbejdet forslag til ombygning af mejeriet i Assing for 157.000 kr. Det gamle mejeri var nu 52 år gammelt. Seks af de syv bestyrelsesmedlemmer var for ombygning, én imod. Jakob Pedersen. Bestyrelsen foreslog ligeledes, at mejeriet skulle stå stille de første ti år om søndagen.

Kristian Nielsen foreslog, at man skulle nøjes med søndagshvile i fem år.

Niels Østergaard foreslog, at man flyttede mejeriet til Kibæk. Kresten Vestergaard Hareskov anbefalede også Kibæk. Efter et par timers forhandling stilledes følgende forslag fra bestyrelsen: Søndagshvile i fem år. Der skulle stemmes ja eller nej. Ombygning af mejeriet, ja eller nej. Skal mejeriet blive på den gamle plads eller til Kibæk, ja eller nej. Og disse tre punkter ville bestyrelsen kun have én afstemning om. Mange foreslog, at der skulle stemmes punkt for punkt, altså tre gange, men bestyrelsen holdt på, at der kun måtte være én afstemning, og samtidig blev det fjerde punkt føjet til, at hvis der blev flest ja-stemmer, var det vedtaget, men hvis der blev flest nej-stemmer, var afstemningen ugyldig. Dette forslag satte sindene i bevægelse. Ved afstemning blev bestyrelsens forslag vedtaget med 120 ja-stemmer og 54 nej og to blanke. Efter afstemningen var der stærk uro i salen. Efter kaffen vedtoges lovene, og man skulle underskrive kontrakten, men der var ikke ret mange, der underskrev.

Den 2. februar. Indkaldt til møde på hotellet, hvor alle, som ønskede et mejeri Kibæk, var indbudt (borgerne i Kibæk indbudt). J. V. Mathisen valgtes som ordstyrer. Under forhandlingen var der stærk stemning for at få mejeriet til Kibæk. Træhandler J. Sørensen tilbød gratis byggegrund ved den skrå vej, der munder ud i vejen til Olling. Otto Jensen, Hvedde, anbefalede kirkepladsen, da han mente, at den var mere central, men takkede J. Sørensen for hans tilbud. To af de fremmødte agiterede imod mejeri i Kibæk, nemlig Jesper Jespersen, Hedegaard, og Kresten Andersen, Moesgaard. På en fremlagt tegningsliste, som først var bindende, når der var tegnet 5.000.000 pund mælk. Der var straks 54, som underskrev, og de havde en mælkemængde på tre en halv million pund. De mænd, der havde begyndt på sagen, kørte rundt og samlede i alt 73 underskrifter.

Den 5. februar holdtes møde på hotellet, hvor de, der havde underskrevet, var indbudt for at drøfte, om man skulle gå over til bindende tegning, selv om de 5.000.000 pund mælk ikke var nået, eller man skulle søge forhandling med sydsognet om et samlet mejeri i Kibæk. Det vedtoges at forsøge et samarbejde, og der blev valgt et udvalg, Niels Østergaard, Kresten Hareskov, Jens Karstoft, Thomas Pedersen og Martin Flensborg, som skulle søge samarbejde med sydsognet og arbejde for nye tegninger. Ligeså skulle de sørge for at få kirkepladsen frigivet.

Den 12. februar afholdtes generalforsamling efter begæring af 16 andelshavere, særligt fra Hedegårdsområdet. Formanden Jens Fonnesbæk bød velkommen. Statskonsulent Johannes Jensen, Åbenrå, var til stede og

talte stærkt for et samlet mejeri. Fra nordsognet var kun mødt seks udvalgsmedlemmer, som blev stærkt angrebet. Under mødet blev af sydsognet valgt seks mand, som skulle forhandle med nordsognets 6. Disse udvalg enedes om at indkalde til en ny generalforsamling den 18. februar.

Den 18. februar. Generalforsamling. Jens Fønnesbæk oplyste, at nordsognet var mødt i forsamlingshuset, og sydsognet var mødt på hotellet. Han gav ordet til statskonsulent Johannes Jensen, Åbenrå, som oplyste, at det ville koste 20 kr. pr ko at dele mejeriet. Han holdt foredrag i forsamlingshuset og på hotellet, og konsulenten skulle så mægle mellem parterne. Samtidig valgte sydsognet et udvalg, som skulle om i forsamlingshuset og forhandle med nordsognet om følgende 3 forslag: 1. En bunden afstemning om mejeriets beliggenhed, enten kirkebakken eller kirkepladsen - 2. Forslag om, at man begyndte helt forfra med afstemning punkt for punkt fra 29. januar - 3. Eller fortsætte med det gamle mejeri et par år mere. Men alle tre forslag blev forkastet af nordsognet, skønt udvalget fra sydsognet fremlagde forslagene meget sagligt (udtalelse fra nordsognet). Da mødet endte uden resultat, og parterne var ved at stå ret skarpt over for hinanden, meddelte udvalget, at kirkepladsen var blevet skænket som byggegrund af ejerne, og nordsognet vedtog straks at underskrive en ny kontrakt med bindende tegning på kirkepladsen, uanset hvor stor mælkemængden blev. Tegningen fortsattes et par dage, og man nåede til 100 underskrifter. Der indkaldtes til en stiftende generalforsamling den 22. februar, hvor alle, der ville med, blev indbudt.

Den 21. februar indkaldtes til stiftstidende generalforsamling for et mejeri i Assing. Lars Krogh indledte med at meddele, at man havde forsøgt at tegne interessenterne til at fortsætte mejeriet i Assing, og der fremlagdes tegningsliste og tegninger. Var bindende, når man nåede 6.000.000 pund. Tegningen nåede 4.111.000 pund. Så var der ikke flere, som ville underskrive, og man enedes om at gå til Kibæk. Det var udtalelser om, at man ikke ville gå længere end til Solbakken, men der var ingen afstemning derom.

Den 22. februar. Stiftende generalforsamling i Kibæk Mejeri. Jens Fønnesbæk oplyste, at efter udtalelser af sagfører Smedegaard Andersen var afstemningen den 29. januar ugyldig, da det var en forudsætning, at det skulle være et samlet mejeri i Assing på den gamle plads. Til generalforsamling var der mødt cirka 165, og der fremlagdes tegningsliste med følgende indhold: Vi undertegnede forpligter os til at levere al vores sødmælk til andelsmejeriet i Kibæk. Mejeriets beliggenhed er

kirkepladsen. Vi forpligter os til at tage al skummetmælk, kærnemælk og syrnet mælk tilbage. Vi forpligter os ligeledes til at forrente og afdrage det lån, der i anledning af mejeriets opførelse vil blive optaget i et tidsrum af 15 år. Denne tegning er bindende i 15 år. Det er en forudsætning, at mejeriet står stille om søndagen i fem år. Efter den tid kan det vedtages med simpelt flertal, at mejeriet skal køre om søndagen. Denne kontrakt blev underskrevet til sidst af 178 leverandører. Samme dag vedtoges love for mejeriet, og det blev vedtaget at mejeriet skulle hedde Assing Mejeri, og at den gamle bestyrelse skulle fortsætte, da mejeriet jo næsten var det samme som før. Og der blev valgt et byggeudvalg. Valgt blev Niels Østergaard, Kresten Hareskov, J. V. Mathiesen, Kresten Andersen, Lars Krogh, Hans Peter Andersen og Sigvald Larsen. Niels Østergaard valgtes som formand, Kresten Andersen som kasserer. Der gik en tid med forarbejde til mejeriet, men nogen særlig fremgang havde det dog ikke.

Den 22. marts indkaldte byggeudvalget til ekstra generalforsamling, og byggeudvalget forklarede, at de havde for lidt bevægelsesfrihed og stillede forslag om, at der valgtes en bestyrelse for det nye mejeri. Der var også tale om at flytte mejeriet, da kirkepladsen ikke var indført i loven. Nordsognet havde henvendt sig til landsretssagfører Tage Kristensen, og han mente, at mejeriet skulle opføres på kirkepladsen, og hvis den ene part satte sig imod bygningen af mejeriet, kunne det føre til en retssag. Dette blev på generalforsamlingen fremført af Viggo Jensen, Velhusted. Dette virkede noget beroligende, og man enedes om at vælge det samlede byggeudvalg til bestyrelse.

Den 28. marts indkom til bestyrelsen et forslag med 39 underskrifter om en ekstra generalforsamling om flytning af mejeriet fra kirkepladsen til Solbakken. Samme dag blev 14 andelshavere fra Albækhede optaget som andelshavere i Troldhede Andelsmejeri efter ansøgning som følge af det at røre, der var blevet om mejeriets flytning fra Assing til Kibæk.

Den 2. april. Generalforsamling i Kibæk forsamlingshus. Thomas Pedersen valgtes som dirigent. Lars Krogh fremlagde forslaget fra 39 andelshavere. Derefter blev en erklæring oplæst af Aksel Nielsen: "Vi undertegnede står fast ved vores underskrifter til et mejeri på kirkepladsen, uanset hvordan så afstemningen bliver." Det var underskrevet af 82 interessenter. Der fulgte nogle stærke angreb fra sydsognet. Ordstyreren blev der ikke taget hensyn til, så der var 9 mand, som talte på én gang. Efter en del forhandling gik nordsognet med til at flytte mejeriet op på Solbakken, hvis to tredjedele af stemmerne stemte derfor, men det ville sydsognet ikke gå med til. De ville have flytning gjort frivillig og uden afstemning.

Fra nordsognet blev der foreslået, at hvis de gik med til at flytte fra kirkepladsen til Solbakken, så måtte der ikke stilles flere forslag om flytning, og man skulle begynde at bygge på mejeriet med det samme. Men det ville sydsognet ikke gå med til. Efter et par timers forhandling med meget spektakel, enedes man om at foretage en afstemning om flytning med to tredjedele stemmer, og begge parter skulle så bøje sig for afstemningen. Denne ordning foretaget ved, at alle rejste sig op. Afstemning blev så foretaget, og 81 stemte for flytning, og 63 imod. Flytning blev altså forkastet. Trods løfter og aftaler blev en ny ansøgning om en ny generalforsamling overrakt Niels Østergaard af Peder Nielsen, Paarup, og Kresten Vestergaard, Assing, om at køre videre med det gamle mejeri til 1. februar 1939, og der blev til bestyrelsen indbudt til et møde på hotellet, hvor der fra sydsognet var mødt Peder Nielsen, Kresten Vestergaard, Kresten Kjærstig, Oskar Flensborg, N. P. Eriksen, Kresten Nielsen, Julius Elmholdt, Anders Trøstrup og Kresten Albertsen. De ville overtale bestyrelsen til, at de på generalforsamlingen skulle stille forslaget sådan, at det var bestyrelsen, som stillede forslaget, men det nægtede bestyrelsen.

Der blev jo digtet en mængde vers, men det vil blive alt for omfattende at få dem med alle.

*De her spektakel o æ mejeribestyrelsen haa taven,
der er som' som sejer at dær er jen
ja som' sejer tov i æ seng er gaven.*

Den 29. april klokken 2 om eftermiddagen afholdtes generalforsamling på hotellet med dagsordenen: 1. Forslag fra 40 interessenter om at køre med det gamle mejeri til 1. februar 1939. 2. Eventuelt. Formanden oplæste dagsordenen. Ingvard Kristensen valgtes som dirigent. Karl Hansen fik ordet og ankede over, at generalforsamlingen var sat til om eftermiddagen, da der var mange af nordsognets husmænd, som da ikke havde tid til at komme. Det kunne gårdmændene bedre i sydsognet. Ligeledes protesterede han imod forslaget, da han mente, at det skulle have været den gamle bestyrelse, som forslaget skulle have været sendt til. Han protesterede mod, at forslaget kom til afstemning, da det jo slet ikke kom Kibæk Mejeri ved, og han forlangte det indført i protokollen. Han forespurgte også, hvornår man fik de trykte love. Derefter fik Lars Krogh ordet, og han rettede nogle skarpe angreb på enkelte interessenter i nordsognet. Han mødtes med stærke tilråb og trampen, og et æg blev sendt efter ham (der blev sagt, at ægget var råddent, men det passer ikke). Efter at Anders Vejvad og Jens Østergaard, Olling, m.fl. havde

ordet, opløstes mødet uden resultat. I et efterfølgende bestyrelsesmøde bestemte flertallet i bestyrelsen at standse udbuddet af arbejdet på mejeribygningen. Tegningen var færdig, og tilbuddene skulle åbnes på hotellet den 10. maj ifølge protokollen. Man besluttede at lade det hele ligge stille til den 4. maj, til hvilken tid der ansættes et nyt bestyrelsesmøde.

*Et æg ud i luften gik
det var lige på nippet, at Krog den i hovedet fik
dæ var noven, som saa at æ æg et rigtig frisk
og den dued' et t o kom o æ kjøbmands disk
men Peder Jespersen saa, at den et fejler spor
da det et var over 2 timer sin den var gjor*

Den 1. maj. Bestyrelsen udsender spørgekort med følgende påskrift: "Ønskes der en udsættelse af det påtænkte mejeribyggeri et år - ja eller nej. Kortene skal sendes per post til Niels Østergaard senest 4. maj. Bestyrelsen." Resultatet blev 107 kort med nej, 50 ja, 4 ugyldige og 1 blank. Men Lars Krogh, Kresten Andersen, Hans Peter Andersen og Sigvald Larsen nægtede at bøje sig for afstemningen.

*Nu skal vi spille nordsognet en rigtig gæk
ved at bede Vorherre om en stormvejr
sådan at deres kløver og roefrø flyver væk
desværre Peder Nielsens roer gik sig en tur
vel nok o Lars Halds jord di vil spring ud
og vi jo slet et noven bønneførelse fik
en torden og regnbyge over Olling og Velhusted gik (det tørre forår 1938)*

Den 16. maj. Bestyrelsen indkaldte til generalforsamling med følgende dagsorden: Da bestyrelsen ikke mener at kunne arbejde videre på det foreliggende grundlag, ønskes følgende afstemning: "Kan mejeriet flyttes fra kirkepladsen til Solbakken" - ved simpelt flertal. Derefter stemmes om kirkepladsen og Solbakken. Bestyrelsen forlanger, at mindretallet skal bøje sig for flertallet. Nægtes dette, nægter bestyrelsen at fortsætte. Peter Jespersen oplyste, at Lars Krogh havde sagt, at hvis man kunne få mejeriet flyttet op på Solbakken, var kontrakten brudt, og så kunne man ved simpelt flertal flytte fra Solbakken op til den gamle plads. Det nægtede Lars Krogh at have udtalt sig sådan. Der blev rettet flere personlige angreb, men så tog Anders Vejvad ordet og oplæste en protest udformet af landsretssagfører Tage Kristensen, hvori han forlangte, at der ifølge kontrakt og love skulle begyndes på bygning af mejeriet, og

bestyrelsen ville være erstatningspligtig, såvel den nuværende som de nye, der blev valgt, og han afviste, at forslaget kom til afstemning. Efter oplæsning blev der stor uro og spektakel. Nordsognet forlangte, at de fire bestyrelsesmedlemmer for sydsognet skulle gå af, men det nægtede de, og så forlod nordsognet generalforsamlingen. Alt lå nu stille. Der blev senere holdt bestyrelsesmøde, men uden resultat.

*På den gamle mejeriplads en mindesten skal være
der bestyrelsen sætter deres navne med ære
på stenen vi også dirigenten skal ha
der skal Ingvard Kristensen stå med ræven
og den i halen ta
det vil Niels Gammelager ha*

Den 30. maj indbød nordsognet til møde i Kibæk forsamlingshus for at drøfte forholdene. Viggo Jensen bød velkommen, og Anders Vejvad valgtes som ordstyrer og oplæste en kontrakt udformet af Tage Kristensen, Herning. Kontrakten skulle træde i kraft den 1. oktober, såfremt der ikke var begyndt på et samlet mejeri. Kontrakten lød sådan: "Vi undertegnede har alle indtegnet os som andelshavere i det nye andelsmejeri i Kibæk, der skal ligge på kirkepladsen. Vi har kun tegnet os som interessenter under den forudsætning, at mejeriet blev opført efter de love, vi har været med til at vedtage. Ifølge paragraf 1 bestemt, at vi skal levere den af os producerede mælk til andelsmejeriet på kirkepladsen. Det er ligeledes i loven bestemt, at det er fra 1. oktober 1938. Da bestyrelsen har nægtet at begynde bygning, erklærer vi alle at stå samlet om følgende: Såfremt der ikke inden den 1. oktober er taget fat på bygning af mejeriet på kirkepladsen og låneforholdene bragt i orden, og opførelse af mejeriet er påbegyndt og fuldføres så hurtigt som muligt, betragter vi os at være løst og agter selv at opføre et mejeri på kirkepladsen. Det pågældende mejeri vil straks blive påbegyndt efter 1. oktober og skal være færdigt til den 1-10-1939. Vi nedsætter et udvalg på fem mand, der bemyndiges til at handle på vores vegne og får fuld handlefrihed til at varetage interessenternes interesser, idet de først og fremmest skal sørge for, at bygningen af mejeriet fremskyndes mest muligt, under forudsætning af, at der altså ikke inden den 1. oktober er påbegyndt en samlet mejeribygning på kirkepladsen i Kibæk, er vi bundet til selv at opføre et mejeri på nævnte plads, uanset hvad der fra øvrige interessenter side foretages, enten de vil restaurere det gamle mejeri eller bygge et andet sted. Der skal i øvrigt gælde de samme forpligtelser for det nye mejeri som for det forrige. Tegning at levere og modtage mælken tilbage og forrente og afdrage mejeriet i 15 år. Mejeriet skal stå

stille i 5 år om søndagen. De nævnte betingelser kan kun forandres ved fuldstændig enstemmig vedtagelse." Efter at flere, som havde ordet for at anbefale at underskrive, var der 2, som gik imod: Niels Østergaard og Kresten Hareskov. Der toges straks fat på at underskrive kontrakten, og der var 51, der underskrev, og der blev valgt et femmands udvalg. Der blev valgt Karl Hansen, Jens Vejen Mathiesen, Anders Vejvad, Otto Jensen og Thomas Pedersen. Dagen efter var der 19 mere, som underskrev kontrakten.

Den 7. juni. Møde på hotellet. Der var mødt 60, og J. V. Mathiesen indledte og valgtes til ordstyrer og oplyste, at der skulle vælges et byggeudvalg. Valgt blev J. V. Mathiesen, 49 stemmer, Karl Hansen, 49 stemmer, Thomas Pedersen, 43 stemmer, Jens Vejlgaard, 42 stemmer, Frederik Rosenkvist, 20 stemmer, da Anders Vejvad havde frabedt at blive valgt på grund af alder. Desuden valgtes der suppleanter. Valgt blev Viggo Jensen, Peder Nielsen, Moesgaard, Jakob Pedersen, Peder Pedersen, Olling, og Hans Kjær. Det bestemtes dog snart, at Peder Nielsen, Moesgaard, skulle gå ind i bestyrelsen i stedet for Frederik Rosenkvist, der af helbredshensyn gerne ville stå som suppleant. Ved et senere møde valgtes Jens Vejen Mathiesen som formand, Thomas Pedersen som næstformand og Karl Hansen som kasserer.

Den 16. juni. Generalforsamlingen gik ret livligt. Da sydsognet ikke ville underskrive erklæringen fra nordsognet om, at sydsognet skulle underskrive på, at de skulle sørge for, at Solbakkens plads og eventuelle krav fra Kibæk Vandværk ikke blev til udgift for nordsognet, og det var en betingelse for, at nordsognet ville gå med til en afstemning om kirkepladsen eller Solbakken, og man forlangte forhandlingsprotokollen læst op. Det viste sig, at den var ført meget mangelfuldt. Nu var man nået langt hen på natten, og nordsognet nægtede at gå med til nogen afstemning, da man var gået ind i et andet døgn. Men dirigenten, Ingvard Kristensen, satte forslaget til afstemning, da nordsognets folk var gået hjem, og der blev 86 stemmer for Solbakken og 1 stemme for kirkepladsen. Nu var klokken i mellem tre og fire.

Den 25. juni. Møde hos Karl Hansen. Man var enige om, at den eneste udvej til at blive fri for alt det spektakel på var at få den første interessentskabskontrakt opløst og få en generalforsamling, derom et andragende om tre bestyrelsesmedlemmers afgang behandlet. Det var Niels Østergaard, Kristian Hareskov og J. V. Mathiesen, men det bestemtes at nægte dem at gå af.

Den 5. juli. Udvalgsmøde, hvor det bestemtes at afholde en generalforsamling om en opløsning af mejeriet. 25 underskrifter var indgivet.

Den 8. juli. Generalforsamling. Andragende fra 25 interessenter om fire punkter: 1. Ophævelse af kontrakten - 2. Tre bestyrelsesmedlemmers afgang - 3. Valg af tre nye - 4. Eventuelt. Da det var meget stærkt tordenvejr, var der ikke mødt ret mange, og ved afstemning var 45 for opløsning og 93 imod. De tre bestyrelsesmedlemmers afgang blev nægtet at nordsognet, og enkelte fra sydsognet talte også imod afgang. Så bortfaldt afstemning om punkt 2 og 3, og inden man nåede til eventuelt, var de fleste gået.

Den 28. juli. Møde på hotellet. Der var mødt 48 fra nordsognet, og J. V. Mathiesen redegjorde for et mæglingforslag, som var udarbejdet af bestyrelsen. Da sydsognet har klaget over, at kirkepladsen er for lille til mejeriet (1 td land), så skulle nordsognet betale den jord, som skulle købes, og ligeledes betale for en ny vandboring, hvis mejeriet ikke kom til at ligge ved den boring, som var lavet. Samtidig skulle sydsognet betale for jorden på Solbakken og ligeledes betale for boring og være ansvarlig for, hvis der blev erstatning til Kibæk Vandværk. Men da de fleste var imod at få flere generalforsamlinger, vedtog man at sende bestyrelsen følgende skrivelse: "Til bestyrelsen for Assing Mejeri i Kibæk. Nordsognets interessenter samlet til møde på hotellet har vedtaget ikke at deltage i den averterede generalforsamling den 30. Samtidig erklærer vi, at vi ikke vil deltage i senere generalforsamling med afstemning om mejeriets beliggenhed på dagsordenen.

Den 30. juli afholdtes generalforsamling, men da ingen var mødt fra nordsognet, kun et par stykker, som oplæste afskriften af kontrakten for nordsognet, som var blevet vedtaget den 30. maj. Der blev et heftigt ordskifte, og der lød flere røster om, at der straks skulle begyndes på bygning af mejeri for at undgå en retssag. Generalforsamlingen endte uden nogen afstemning.

Den tiende August. Udvalgs møde hos Th. Pedersen i anledning af, at tre bestyrelsesmedlemmer ville gå ud af bestyrelsen: Sigvald Larsen, H. P. Andersen og Kresten Andersen. Man enedes om at fastholde dette standpunkt, at ville nogle gå, så skulle de gå af alle. Der blev talt om, hvordan man skulle forholde sig med skumning af mælken efter 1. oktober, men der blev ikke taget nogen beslutning. Man ville helst have noget mere klarhed derover.

Den 15. august. Generalforsamling. Forslag om tre bestyrelsesmedlemmers udgang af bestyrelsen. Jesper Vejen Jespersen valgtes som ordstyrer. Der var mødt cirka 40 fra sydsognet og kun J. V. Mathiesen fra nordsognet, og han blev meget stærkt angrebet for sin optræden, men ved afstemning blev hans syn på sagen vedtaget, at de ikke måtte gå af. Sigvald Larsen nægtede at fortsætte, da han ikke var andelshaver, men kun bestyrer. I hans sted blev valgt Jens Østerlund.

Den 17. august. Møde hos Th. Pedersen angående et forslag fra flertallet af bestyrelsen om en ny afstemning om en flytning af mejeriet fra Solbakken og til kirkepladsen igen, men nordsognet mente, at de, der havde stemt mejeriet op på Solbakken, selv kunne stemme det tilbage igen, og man henviste til nordsognets erklæring af 28. juli.

Den 22. august. Møde hos Karl Hansen for at drøfte den averterede generalforsamling om at fortsætte med det gamle mejeri et år fra 1. oktober. Man blev enige om at tale med sagfører Tage Kristensen derom. Han anbefalede, at alle skulle møde til generalforsamling og kræve, at der ikke måtte gøres nogen særlig bekostning på mejeriet ud over det nødvendige for at holde det i gang, og det var bedst, at man fik gjort op og mejeriet vurderet. Og dette blev på et møde på hotellet den 24. august forklaret for nordsognet, at de skulle kræve sikkerhed for udgifternes størrelse i det kommende år på det gamle mejeri.

Den 25. august afholdtes generalforsamling. Formanden Jens Fønnesbæk gjorde rede for grunden til mødet var, at den gamle periode snart udløb. Ingvard Kristensen valgtes som ordstyrer. Fra nordsognets side blev forlangt fuldstændig opgørelse. Andre forlangte, at bestyrelsen skulle begynde at bygge straks. Formanden for Assing Mejeri i Kibæk, Niels Østergaard, mente ikke, det kunne lade sig gøre, så længe der ikke var mere enighed derom. Til sidst enedes man om at vælge tre mand fra hver side til at finde en ordning, hvordan mejeriet skulle likvideres og så fremlægges til godkendelse på en generalforsamling.

Den 30. august. Møde hos Th. Pedersen, og udvalget kørte ud og så mejeriets mose. Der var mange millioner tørv. Fra mosen kørte man op og så det gamle mejeri. Bygningerne var meget dårlige. Der var en god dampmaskine. Samme dag var nordsognet mødt i Kibæk forsamlingshus, hvor udvalget gjorde rede for turen ud i mosen og på mejeriet, og der valgtes tre mand til at gøre mejeriet op, og valgt blev Karl Hansen, Th. Pedersen og J. V. Mathiesen. Udvalget kom dog aldrig til at fungere, da

der fra sydsognet ingen blev valgt.

Den 9. september sås følgende annonce i Ugeposten: "Assing Mejeri. Forslag fra 14 andelshavere afholder Assing Mejeri generalforsamling tirsdag den 13. kl. 14 med følgende dagsorden: At mejeriet fortsætter en periode, som fastsættes af generalforsamlingen. Vedtages det ikke, forhandles om en anden ordning. Eventuelt. Valg af en bestyrelse for perioden eller en del deraf. På bestyrelsens vegne Jens Fønnesbæk."

Den 10. september. Udvalgmøde på hotellet. Der var mødt cirka 20 fra sydsognet for at forhandle om den meget omtalte afstemning om at stemme mejeriet tilbage til kirkepladsen og få gang i byggeriet. Efter skrivelsen af den 28. juni, hvor nordsognet ikke ville deltage i flere afstemninger om dette spørgsmål, men det bestemtes, at udvalget skulle indkalde nordsognet til et møde den 12. september klokken 20.

Den 12. september. På dette møde var der ingen for at gå med til en afstemning, for man ville ikke risikere kontrakten. Der blev sagt: "Man skal vogte sig for sine venner. Fjenderne kan man altid tage forholdsregler overfor." Men man gik ind for at levere mælken et år på det gamle mejeri, når det kunne ske på betryggende måde.

Den 12. september blev der udsendt sedler med følgende påskrift: "Kibæk Mejeri afholder generalforsamling kl. 13. Dagsorden: 1. Afstemning om mejeriets beliggenhed - Solbakken eller kirkepladsen - 2. Eventuelt. Bestyrelsen." Altså en time før den averterede generalforsamling i det gamle mejeri.

Den 13. september. Ved den første generalforsamling bød Niels Østergaard velkommen, og Jens Fønnesbæk valgtes til ordstyrer. J. V. Mathiesen påtog sig ansvaret for dette møde, da han mente, at der måske endnu ville være mulighed for at opnå enighed. Lars Krogh protesterede meget stærkt imod, at der afholdtes møde forud for en eventuel generalforsamling og nægtede at være med til en afstemning, og sammen med nogle forlod han salen, så afstemning bortfaldt. Viggo Jensen foreslog en afstemning, sådan at bestyrelsen kunne se, hvordan stemningen var. Jens Fønnesbæk tiltrådte forslaget og lod det gå til afstemning, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle sørge for opførelsen af mejeribygning enten på kirkepladsen eller Solbakken. Afstemningen gav 101 stemmer for kirkepladsen og 50 for Solbakken og to blanke. Lars Krogh erklærede afstemningen for ulovlig, da den ikke var averteret. Kresten Vestergaard Hareskov erklærede, at den afstemning ville han ikke

rette sig efter, og han ville ikke være med til at bygge.

Den 13. september kl. 15 åbnede Jens Fonnesbæk det næste møde, og Kresten Hareskov valgtes til ordstyrer. Der var flere forslag fremme, men der var størst stemning for en et-års periode og på de betingelser, at der ikke på det gamle mejeri måtte gøres større bekostninger end nødvendigt for mejeriets drift, og der var mange, som underskrev den et-årige periode, også fra nordsognet, så resten blev nødt til det. Det var vist bestemt fra nordsognet, at de ikke ville underskrive.

Den 29. september sås en annonce i Ugeposten med følgende indhold: "Da interessenterne af det nystiftede Assing Mejeri i Kibæk ved generalforsamlingen den 13. september blev løst fra deres underskrifter og solidariske ansvar til samme, indbydes til et møde i den gamle mejerisal fredag den 30. september 1938 kl. 19:30 for de, som ønsker at fortsætte med det gamle mejeri efter 1. okt. 1939. Bliver tilslutning for lille til ovenstående, da eventuelt at vælge et udvalg til ordning og tilrettelæggelse m.m. til andre mejerier for de, som ikke kan gå med til det påtænkte mejeri på kirkepladsen. Fra mange interessenter i Assing, Bukkjær og Paarup."

Den 30. september. Udvalgmøde hos J. V. Mathiesen for at drøfte arbejdet i og om kontraktens gyldighed, når der ikke blev påbegyndt nogen bygning inden udgangen af september. Udvalget bestemte at tage fat straks for et mejeri på kirkepladsen.

Den 1. oktober forhørtes hos formanden for kirkepladsen, fabrikant Peder Nielsen, om pladsen stadig var at få for nordsognet. Peter Nielsen viste sig meget velvillig og udtalte, at enhver bestyrelse eller udvalg, der ville bygge et mejeri på pladsen, kunne få denne, men ingen fik skøde, før bygningen var en kendsgerning. Det skulle ikke være sådan, at den ene part kunne forhindre den anden i at bygge mejeri.

Den 4. oktober samledes udvalget på kirkepladsen, som besås og udmålttes, men hvor bygningen skulle ligge, blev der ikke taget nogen bestemmelse om. Men samme aften samledes man hos Karl Hansen om et andragende til Assing Sogneråd om at lade mejeriets kloak udmunde i byens kloak ved Ollingvej. Desuden bestemtes at indrykke en annonce i Ugeposten: "Alle i Assing, som vil være med til et mejeri på kirkepladsen i Kibæk bedes af hensyn til mejeriets størrelse underskrive kontrakten onsdag den 12. oktober på Missionshotellet i Kibæk, hvor bestyrelsen vil være til stede fra klokken 14 til klokken 20."

Den 12. oktober var udvalget til stede på hotellet, men der kom ingen at underskrive kontrakten, da de der ville med havde underskrevet, så der nu var 88 i alt. Kirkepladsen blev den dag godkendt af kreds-lægen efter ansøgning af udvalget.

Den 13. oktober sås følgende annonce i Ugeposten: "Assing Mejeri i Kibæk. Bestyrelsen indbyder herved til et møde på hotellet fredag den 14. kl. 14 til drøftelser af mejerispørgsmålet for om muligt at opnå enighed om en ordning af sagen. På bestyrelsens vegne Niels Østergaard."

Den 14. oktober. Til dette møde var der mødt godt 50, og efter at flere forslag var fremsat, blev der dog ingen afstemning om nogen ting, da nordsognet nægtede at deltage i nogen afstemning og heller ikke ville deltage i nogen af de udgifter, som denne bestyrelse lavede.

*I kan tro at landpost Nielsen sin næse fik smurt
da han i æ søndersogn te ø mejeri sku ha spurgt
og æ slagter hans hjert hår nær holdt op mej o pek
da de i æ søndersogn næjt ham novet vand o drek*

Den 18. oktober. Udvalgsmøde for at vælge en arkitekt til at udarbejde tegninger og overslag. Det bestemtes at søge forbindelse med arkitekt Bertelsen, Vejle.

Den 22. oktober. Arkitekt Bertelsen foreviste tegninger over forskellige mejerier, og det bestemtes, at han skulle udarbejde tegninger for et mejeri på kirkepladsen. Så skulle udvalget rejse til Vejle og se tegning. Samme dag købtes et stykke jord langs med kirkepladsen søndre side, 70 m af tømremester Kresten Hareskov for en sum af 2.400 kr., slutseddel skrevet med det samme.

26. oktober besøgte arkitekt Bertelsen, hvor man så en tegning til mejeriet i Kibæk. Og på vejen så man Sdr. Omme Mejeri, der er ombygget i 1937, halv ny og halv gammel. Man så ligeledes Højen Mejeri og Barrit, som man syntes godt om. Det var på 13 millioner pund mælk og havde en stor ostelavning. Maskinerne var leveret af Paasch og Larsen Maskinfabrik, Horsens, hvis repræsentant var med ude hos de forskellige mejerier.

Den 27. oktober var der følgende annonce i Ugeposten: " Assing Mejeri i Kibæk. Generalforsamling afholdes lørdag den 29. kl. 19 på hotellet med

følgende dagsorden: 1. Forslag om interessentskabets ophævelse. 2. Eventuelt.

Den 29. oktober. Til denne generalforsamling var der mødt cirka 40-45 mand, men da der skal 2/3 stemmer til for ophævelsen af interessentskabets kontrakter eller 120 stemmer, så kunne der ikke foretages nogen afstemning, så der var mødt for få andelshavere.

Den 4. november. Udvalgmøde. Det blev vedtaget at indrette fyrrummet sådan, at der kunne fyres med tørv eller brænde. Ellers skulle mejeriet gå ved elektricitet. Mejeribestyrer Poulsen, Assing, var til stede efter opfordring som sagkyndig. Samt Rosenbæk, Horsens Maskinfabrik. Arkitekt Bertelsen foreviste tegning til en mejeribygning. Som forbillede var brugt Barrit Mejeri ved Horsens, og tegningen var velegnet med enkelte små ændringer.

Den 10. november sås følgende annonce i Ugeposten: "Assing Mejeri i Kibæk. Da den sidste generalforsamling den 29. oktober 1938 ikke var beslutningsdygtig, afholdes ekstra generalforsamling lørdag den 12. november kl. 19 på hotellet. Dagsorden: 1. Interessentskabets ophævelse. 2. Eventuelt. Bestyrelsen.

Den 12. november. Ved generalforsamlingen var der stor uenighed, og ved afstemning afgaves 60 stemmer imod at ophæve interessentskabet og 20 stemmer for ophævelsen, og så var der cirka 20 blanke stemmer.

Den 18. november. Udvalgmøde på hotellet. Arkitekt Bertelsen var til stede samt ingeniør Rosenbæk og foreviste tegning efter tidligere aftaler. Tegningen godkendtes. Som tilsynsførende antoges arkitekt Bertelsen for en pris af 4.000 kr. Det blev overladt til Karl Hansen og J. V. Mathiesen at fremskaffe tilbud om lån til mejeriets opførelse.

Den 22. november var Karl Hansen og J. V. Mathiesen i Herning ved landsretssagfører Tage Kristensen for at søge oplysning om pengeforholdene. Han rådede til, at man skulle holde stiftende generalforsamling og vælge bestyrelse og vedtage love, da man ikke kunne låne penge nogen steder uden love og bestyrelse.

Den 25. november holdtes generalforsamling om vedtagelse af love og valg til bestyrelse. Lovene blev vedtaget, og der blev valgt bestyrelse. Valgt blev J. V. Mathiesen, Thomas Pedersen, Jens Vejlgaard, Karl Hansen, Peder Nielsen, Moesgaard. Det oplystes, at man var færdig, og

der kunne tages fat på bygningen. Det blev ligeledes oplyst, at der var dannet et nyt parti kaldet "de neutrale". Det var dem, som havde omtrent lige langt til den ene eller anden side, og de hørte mest til Indre Mission, og de havde haft møde på hotellet, og at deres arbejde vist var at sinke arbejdet for bygning af mejeri både i Kibæk og Assing. Det vedtoges, at man skulle prøve at forhandle med "de neutrale" og få dem overtalt til at gå til Kibæk. Det blev Peder Nielsen og J. V. Mathiesen, der blev valgt til at forhandle med "de neutrale" om at få et udvalg valgt til at møde sammen med bestyrelsen om samarbejde.

Den 9. december holdtes bestyrelsesmøde hos J. V. Mathiesen. Der var sket henvendelse til "de neutrale", men de var fuldstændig afvisende. Det bestemtes, at protokollen skulle ud til underskrift snarest, da man mente, at de fleste havde rensset for mund- og klovtsyge.

Den 21. december var der bestyrelsesmøde hos Th. Pedersen, men på grund af snestorm var kun mødt Karl Hansen og J. V. Mathiesen. Men på grund af den megen sne var der ingen, som havde været ude med protokollen, og man blev enige om at vente til efter jul og så se, om vejrforholdene ikke skulle blive bedre.

Den 23. januar 1939 holdtes bestyrelsesmøde på grund af, at 20 andelshavere forlangte en generalforsamling med dagsorden: Klarlæggelse af mejerisagen. Det vedtoges at holde generalforsamling hurtigst muligt, og det blev bestemt til den 25. januar kl. 2 og brevkort sendt ud til alle andelshavere.

Den 25. januar 1939 holdtes generalforsamling. 20 andelshavere havde forlangt det til klarlæggelse af mejerisagen. Der var mødt godt 50. Bestyrelsen ønskede protokollen underskrevet for at få det ordnet med optagelsen af lånet. Enkelte havde ordet og forlangte, at bestyrelsen for det samlede mejeri skulle tvinges til at bygge, for de havde jo ikke udrettet noget. Skønt det kun var ganske få, som forlangte dette, blev der dog så megen uro, at det fra bestyrelsen og en del flere ansås for nødvendigt at rette en henvendelse til den gamle bestyrelse. Da henvendelsen var vedtaget, var der 37, som underskrev protokollen, og Jens Østergaard valgtes som stedfortræder for J. V. Mathiesen til at forhandle med den gamle bestyrelse, da J. V. Mathiesen jo var i begge bestyrelser. Henvendelsen skulle ske snarest, og der skulle kræves en afgørelse inden 14 dage, hvorefter der så igen indkaldes til en generalforsamling og gives oplysning om det eventuelle resultat. Og det vedtoges ligeledes, at man skulle ud og have nogle flere til at underskrive

protokollen, og man skulle gå ud i hvert distrikt med den. Jens Østergaard sluttede diskussionen, og J. V. Mathiesen hævdede generalforsamlingen og bragte en tak til dem, der var mødt.

Den 7. februar holdtes møde efter en indbydelse af den gamle bestyrelse på Assing Mejeri. Indbudt var bestyrelsen for det først påtænkte mejeri i Kibæk, samt den af nordsognet valgte bestyrelse. Endvidere var mødt fra sydsognet Anders Trøstrup, Kr. Nielsen, Harald Madsen. Fra "de neutrale" var mødt Niels Larsen Hedegaard, Jesper Vejen Jespersen og Enevold Langkjær. Lars Krogh oplyste, at man i sydsognet havde undertegnet en kontrakt til ombygning af det gamle mejeri. Dog var der indført, at hvis nordsognet ville med, var man villig til at rykke mejeriet lidt imod nord, ca. 200 m nord for præstegården. Kontrakten var bindende og havde 62 underskrifter på 4,5 mio. pund mælk. Niels Larsen foreslog at brænde alle kontrakter og begynde forfra og så tage en afstemning om Solbakken eller kirkebakken. Kirkepladsen skulle lades helt ude af betragtning. Dette forslag støttedes af Enevold Langkjær, som spurgte Lars Krogh, om deres forslag ikke kunne ændres med ombygning af det gamle mejeri, hvortil Lars Krogh svarede, at selvom deres kontrakt skulle medføre en retssag, så holdt de fast ved den. Niels Østergaard og Kresten Hareskov talte for en ordning af den gæld, som var lavet på kirkepladsen ved boring efter vand m.m., og forlangte en generalforsamling afholdt til løsning af spørgsmålet. Lars Krogh foreslog, at man indrykkede en annonce i Ugeposten, at bestyrelsen anså den samlede kontrakt om kirkepladsen for at være ophævet. Så kunne enhver, som mente anderledes, protestere. Dette støttedes fra flere sider. Niels Østergaard og Kresten Hareskov ville ikke gå med dertil, så spørgsmålet blev uafgjort, og mødet endte uden resultat, Jens Fonnesbæk takkede for den fordragelige forhandling.

Nu var der i Assing Sogn fire mejeribestyrelser: Det gamle mejeri med Jens Fonnesbæk som formand, Assing Mejeri i Kibæk med Niels Østergaard som formand, nordsognets mejeri i Kibæk med J. V. Mathiesen som formand, i sydsognet ombygning af det gamle mejeri med Lars Krogh som formand. Og så var der "de neutrale", der var vist ikke valgt nogen rigtig bestyrelse.

Den 9. februar sås i Ugeposten følgende annonce: "Assing Mejeri i Kibæk afholder generalforsamling den 14. kl. 2 eftermiddag. Dagsorden: 1. Likvidation af andelsselskabet Assing Mejeri i Kibæk. 2. Eventuelt. Alle bedes møde for at få sagen ordnet. Niels Østergaard.

Den 14. februar afholdtes generalforsamling i Assing Mejeri i Kibæk. Der

var mødt 90. Ved en prøveafstemning blev der afgivet 40 stemmer for at ophæve kontrakten og 40 stemmer imod og ti blanke, men da generalforsamlingen efter lovene ikke var beslutningsdygtig, da der ikke var mødt 2/3 af andelshaverne, kunne der ikke foretages mere.

Den 23. februar sås følgende annonce: "Assing Mejeri i Kibæk. Da generalforsamling, som afholdtes den 14. februar ikke var beslutningsdygtig, afholdes en ekstra generalforsamling den 28. februar kl. 19 på hotellet, hvor der vil blive foretaget afstemning om interessentskabes likvidation uanset de mødtes antal.

Assing Mejeri. Interessenter, som har tegnet sig til fortsættelse af det gamle mejeri, indbydes til møde i mejeriets sal mandag den 27. kl. 2. Dagsorden: 1. Drøftelser af den foreliggende likvidation. 2. Eventuelt bestyrelsesvalg. Alle bedes møde."

Den 27. februar. Møde i den gamle mejerisal. Der var en del uenighed, og der kom intet nyt frem, og der blev heller ikke valgt nogen bestyrelse, hvorimod en stor part ville til Kibæk den 28. for at følge sagens udvikling der.

Den 28. februar afholdtes den averterede generalforsamling. Ingvard Kristensen valgtes til ordstyrer, og efter at flere havde haft ordet, dog alle kun for korte bemærkninger, foretoges afstemning om interessentskabets ophævelse. 56 stemte imod ophævelsen og 18 stemmer for ophævelsen af kontrakten og nogle blanke stemmer. Nu var der afholdt fem generalforsamlinger om ophævelse af kontrakten, og intet resultat nået.

Den 2. marts. Bestyrelsesmøde hos J. V. Mathiesen, hvor det vedtoges at indkalde til en generalforsamling i henhold til den bestemmelse af 25. februar og sende pr. brevkort indbydelse med dagsorden: Mejeriets påbegyndelse.

Den 8. marts afholdtes generalforsamling. J. V. Mathiesen bød velkommen og gjorde rede for, at generalforsamlingen afholdtes for at tage endelig bestemmelse om mejeribygningens påbegyndelse eller for at ophæve hele kontrakten. Mange havde ordet, og alle talte for, at man skulle begynde snarest. Det blev anbefalet af Frederik Rosenkvist, Viggo Jensen, Kr. Sandfeld, Th. Pedersen, Peder Nielsen, Johannes Tinggaard, Aksel Nielsen. Kun Johannes Pedersen og Kr. Jensen var imod, men da der kun var de to, og de ikke stillede bestemte forslag, vedtog de 60, som var mødt, at man så hurtigt som muligt skulle sørge for at få

låneforholdene ordnet og komme til at bygge så hurtigt som muligt.

Den 13. marts holdtes bestyrelsesmøde på hotellet, hvor det var bestemmelsen, at man skulle have det ordnet med bygningen. Men da J. V. Mathiesen samme dag havde modtaget et forlangende fra 37 interessenter om, at bestyrelsen skulle optage forhandling med "de neutrale" om at få dem til Kibæk og så lade mejeriet blive på Solbakken. Kurt Hansen og Th. Pedersen var imod dette og ville have bygget med det samme, men Peder Nielsen og J. V. Mathiesen mente ikke, man kunne begynde, inden man havde haft en forhandling med urostifterne. Det blev til sidst bestemt, at man ville holde en generalforsamling, og som eneste punkt: Interessentskabets ophævelse, og så ville man se, om det var dette, urostifterne ville have.

Den 15. marts afholdtes generalforsamling. Dagsorden: Interessentskabets ophævelse. Jens Østergaard valgtes som ordstyrer. Hans Kjær, Jakob Lund, Kr. Hansen, Otto Jepsen og Johannes Pedersen forsvarede den indkomne liste med 37 navne, og da viste det sig, at mange havde misforstået listen og havde fortrudt dette, og Viggo Jensen, Johannes Jensen, Aksel Nielsen, Johannes Tinggaard talte imod kontraktens ophævelse. Efter at Johannes Pedersen havde ordet, så udtalte Peder Jespersen, at når Fanden kommer i fåreklæder, så narrede han mange flere, end når han kom humpende på hestehov. Over den udtalelse blev Theodor Pedersen, Olling, og Hans Kjær så fornærmede, at de forlod salen. Efter de var gået, var der ro, og forhandlinger gik roligt. Der blev foreslået, at nordsognet skulle gå med til mejeriet på Solbakken, såfremt det kunne blive et samlet mejeri, men ville sydsognet ikke gå med dertil, så skulle de, der ønskede mejeriet på Solbakken straks underskrive protokollen, og der skulle straks begyndes på bygning. Da der var flere, som mente, at sydsognet slet ikke ville være med til et samlet mejeri, og al den agitation om Solbakken kun var det rene bluf fra sydsognets side. Forslaget om at gå med til Solbakken blev enstemmigt vedtaget, og ingen stemte imod. Efter denne afstemning udtalte J. V. Mathiesen, at det vist vil være vanskeligt for bestyrelsen at forhandle med sydsognet, ville han foreslå, at bestyrelsen trak sig tilbage, og der blev valgt et udvalg. Valgt blev Kresten Hansen, Jakob Lund og Peder Pedersen, Olling. Formanden udtalte, at nu havde nordsognet fuldstændig bøjet sig for sydsognet, og han håbede, at udvalget måtte få mere held til et samarbejde, end bestyrelsen hidtil havde haft.

Den 24. marts samledes bestyrelsen med det tre-mands udvalg, som var valgt til at forhandle med sydsognet og "de neutrale". De aflagde

beretning om de forhandlinger, de havde haft med "de neutrale". De ville bygge sammen med nordsognet på Solbakken, men ikke på kirkepladsen. Men sydsognet afviste fuldstændig samarbejde. Dog mente udvalget, at det ville være det klogeste at bygge på Solbakken for at få "de neutrale" med, som lå bedst for Solbakken. Dette ville bestyrelsen dog ikke gå med til, da man ikke havde underskrifter fra "de neutrale". Man foreslog, at man skulle få sydsognet til at afholde en generalforsamling om at gå med til Solbakken, nu nordsognet havde bøjet sig for Solbakken, men det blev fuldstændig afvist fra sydsognets side. Harald Madsen udtalte, det var ikke godt, at sydsognet fik det at vide, at nordsognet har bøjet sig for Solbakken, for så vil det gå galt. Bestyrelsen bestemte, at der nu kun ville blive adgang til at stemme for de, som havde underskrevet kontrakten. De, som ikke havde underskrevet kontrakten, ville blive nægtet stemmeret. For at blive rigtig klar over interessenternes stilling, blev det bestemt at afholde generalforsamling den 28. marts. Karl Hansen protesterede mod flere generalforsamlinger, men gik dog med til at afholde dette, da de andre lovede at gå med til at begynde byggeriet straks, enten mejeriet blev stort eller lille.

*Da Theodor Pedersen Olling en sandhed i hovedet fik
han straks ud af døren gik
og da Hans Kjær i ånden Fanden i fåreklæderne så
han straks ud af døren måtte gå*

*Kristinus Olesen mente at vi en helt masse spektakel skulle ha
det kunne måske o ø nordsogn ta
hvis vi en hel masse vrøvl ku få
kun' det da ske at æ mejeri op o æ gammel plads ku go*

Den 28. marts afholdtes generalforsamling, og udvalget meddelte, at forhandlingen om et samlet mejeri ikke var blevet til noget. Sydsognet havde fuldstændig nægtet at være med, hverken på Solbakken eller kirkepladsen. Det bestemtes, at Th. Pedersen skulle få det ordnet med fabrikant Peder Nielsen, kirkepladsen, og så ringe til arkitekt Bertelsen om at komme til Kibæk, da den første tegning så ud til at være for stor.

Den 29. marts samledes bestyrelsen med arkitekt Bertelsen. Mejeribestyrer Poulsen, Assing, var også til stede for at skitsere en ny plan, som så Bertelsen skulle lave tegning til så hurtigt som muligt. Endvidere taltes med tømrer Hareskov om køb af lidt jord. Han stillede sig meget velvillig over for dette. Fabrikant Peder Nielsen kom også til stede og gav som før løfte om pladsen. Bestyrelsen enedes om at indbyde "de

neutrale", som lå godt for mejeriet i Kibæk til et møde, for om muligt at få dem til at underskrive kontrakten. Det drejede sig om cirka 20. Mødet blev bestemt til den 30. marts klokken 19:30.

Den 30. marts var der mødt 11 af "de neutrale", men efter et par timers forhandling viste det sig, at de ikke ville underskrive kontrakten. Jens Fonnesbæk og Ingvard Kristensen mente dog, at enhver gik derhen, hvor man havde nærmest til mejeriet, og de foreslog, at man straks optog forhandling med sydsognet om opgørelsen af det gamle mejeri og få det ordnet med mælkesalget i Kibæk i fremtiden. J. V. Mathiesen lovede at henvende sig til Lars Krogh derom. Th. Pedersen skulle henvende sig til H. M. Jensen om at få det ordnet med lånet i Herning Handels- og Landbrugsbank.

Den 4. april var der bestyrelsesmøde. Der var fra bestyrelsen for sydsognet mødt: Harald Madsen, Lars Krog, Hans Peder Andersen, Laurids Vig og Jens Østerlund. Der blev talt om mælkesalget i byen og opgørelsen af det gamle mejeri. Nordsognet tilbød, at de måtte tage det gamle mejeri til restgælden 18.000 kr., når så sydsognet gav afkald på mælkeudsalget i Kibæk i 15 år, men sydsognet forlangte det halve af nettofortjenesten på mælkesalget. Dette ville nordsognet dog ikke gå med til. Det eneste man kunne enes om var, at begge parter ville forhindre "de neutrale" i at ødelægge det for begge parter, og at man skulle hjælpe hverandre og få så godt et resultat som muligt, samt til sin tid søge et fælles forslag om opgørelsen af det gamle mejeri. Mødet formede sig i venskabelige forhold. Det bestemtes også, at J. V. Mathiesen, Thomas Pedersen og Karl Hansen skulle tage til Silkeborg for at søge oplysninger om forhenværende mejerist Johannes Rasmussen, som søger pladsen som mejeribestyrer i Kibæk.

Den 5. april. Biltur til Silkeborg. Man gjorde holdt ved sparekassen i Herning om lån, da Handelsbanken havde afslået lån, da deres love forbød dem at låne ud på så lang en årrække på 15 års afdragstid. Man traf Holst Sørensen, Horsens Maskinfabrik. Der blev aftalt en tur derud den 11. april og se nogle mejerier. Derefter gik turen til Bordinggaard pr. Funder, hvor P. Skorstensgaard var formand for Silkeborg Andelsmejeri, og han gav velvilligt oplysning om mejeriejer Johannes Rasmussens virke i Silkeborg, om hans start af mejeriet Strassano, hvortil P. Skorstensgaard havde solgt sin mælk, indtil han havde solgt mejeriet til Hansen i 1937. Han gav Rasmussen et meget godt skudsmål. Så besøgte man Hakon Pedersen, Marienlyst, Virklund, som også havde været leverandør til Rasmussen. Hans udtalelser faldt fuldstændig sammen med

P. Skorstensgaards. Så besøgte man Rasmussen selv i hans hjem, som var hyggeligt og propert. Det blev aftalt, at man skulle vente til hele bestyrelsen var samlet for så at tage endelig bestemmelse, om Rasmussen skulle være bestyrer i Kibæk Mejeri.

Den 11. april samledes bestyrelsen, og mejeribestyrer var til stede og blev antaget som bestyrer for det kommende mejeri i Kibæk, sådan at han kunne give råd og vejledning ved byggeriet. Så tog man en biltur for at se nogle mejerier. Ingeniør Svend Olsen samt Holst Sørensen kørte. Først sås Gerlev Mejeri, som dreves ved damp. Derefter sås Dalbyovre, som var helt elektrisk drevet. Det syntes man var det bedste. Så gik turen til Silkeborg, hvor Bertelsen var mødt med tegning af et selvstændigt mejeri og beboelseshus med butik ud til gaden. Afgørelsen blev henlagt til den 14. april.

Den 12. april kom der skriftligt tilsagn om et lån fra Herning Sparekasse på 100.000 kr. til mejeribygning.

Den 13. april sås følgende annonce i Ugeposten: "Alle i Assing Sogn, som interesserer sig for et samlet mejeri i Assing, indbydes hermed venligst til møde på hotellet i Kibæk lørdag den 15. klokken 19:30. Mange interesserede."

Den 14. april. Bestyrelsesmøde på hotellet. Arkitekt Bertelsen var til stede, samt Holst Sørensen og ingeniør Rosenbæk, Horsens. Desuden var ingeniør Sørensen, Herning, mødt med en grundplan udarbejdet sammen med mejeribestyrer Rasmussen, og det bestemtes, at man skulle give endeligt svar mandag den 17.

Den 15. april afholdtes omtalte møde. Ingvard Kristensen valgtes som ordstyrer. Han gav ordet til forstander Overgård, som holdt foredrag om store og små mejerier. Han mente, at store mejerier ville give en øre eller to mere i overskud pr. 100 pund mælk end de små. Og han mente, at det tab, som Johannes Jensen havde givet ved at dele mejeriet i to dele, ville blive 20 kr. pr. ko i 20 år var sat temmelig højt. Ingvard Kristensen mente ikke, at der kunne blive et samlet mejeri i Assing. J. V. Knudsen ville have nordsognet til at holde stille en tre-fire uger med byggeplanen. Man bliver hurtigt klar over, at mødet kun blev holdt for at sinke mejeribygning.

Den 16. april. På biltur med Ballum Sørensen og mejeribestyrer Rasmussen. Turen gik til Karup, et gammelt mejeri, som var ombygget

ret pænt, men for lille foran indvejning. Mollerup var et funkis mejeri med glat gulv, samt fladt tag. Desuden sås Ørum og Løgstrup, begge pæne mejerier. Så kørtes der til Silkeborg Maskinfabrik, som besøgs. Det vedtoges at køre til Vejle den 17. og få det ordnet med Bertelsen og få begyndt på bygningen så hurtigt som muligt.

Den 24. april var bestyrelsen samlet med arkitekt Bertelsen for at tage bestemmelse om den endelige byggeplan. Samme dag blev mejeribestyrer Rasmussens kontrakt underskrevet.

Den 1. maj sås følgende annonce i følgende blade: Herning Folkeblad, Herning Avis, Ringkjøbing Amtstidende, Jyllands-Posten: "Licitation over opførelse af Kibæk Andelsmejeri og bestyrerbolig. Arbejdet udbydes til offentlig licitation. Murer - tømrer - snedker - smede- arbejde - glas - granit - blikkenslager og malerarbejde - stålvinduer - elektrisk installation af lys samt indmuring og isolering af en 20 m³ dampkedel og en 18 m høj dampskorsten. Vedrørende skorsten og kedel må bydende vedlægge detailoplysning med angivelse af dimension. Tegninger og betingelser kan fås fra 6. maj, og så længe forråd findes fås til låns mod vederlag 30 kr ved personlig henvendelse til Tegnestuen, Det røde Hus, Fredericia Landevej 47, Vejle, tlf. 1515. Ønskes tegninger tilsendt, må beløbet 30 kr sendes i check + porto 50 øre i frimærker. Tilbudene kan indtil den 15. tilsendes til arkitekten eller afleveres ved licitationen, der afholdes på Kibæk Missionshotel mandag den 15. kl. 15, hvor tilbudene vil blive åbnet i overværelse af de bydende. Vejle, den 29. april 1939. J. H. Bertelsen, arkitekt."

Den 4. maj samledes bestyrelsen hos mejeribestyrer Rasmussen, hvor konditionerne for såvel bygning samt maskiner blev gennemgået. Maskinkonditionerne var skrevet af mejeribestyrer Rasmussen i samråd med ingeniør Ballum Sørensen. Samme dag forhørtes i sparekassen om en forhøjelse af lånet fra 100.000 kr. til 125.000 kr. Anmodningen modtoges med velvilje fra sparekassen side.

Den 8. maj. På hotellet var der bestyrelsesmøde, hvor brødrene Nielsen, Aulum, var til stede for at give tilbud på boring, dels på nye, dels af flytning af de gamle, hvis de kunne købes. Tilbuddet lå på 3.000 kr. for nye og 1.000 kr. for flytning. Fra sparekassen var der kommet et tilsagn om 125.000 kr. Sparekassen forbeholder sig dog, at paragraf 12 i mejeriets love om solidarisk ansvar ændres. Det vedtoges at søge forhandling med Silkeborg Maskinfabrik om et underhåndstilbud på maskiner til mejeriet.

Den 12. maj. Efter indbydelsen af Ballum Sørensen på Hotel Herning om forhandling af maskinanlægget, hvori deltog mejeribestyrer Rasmussen, gaves der tilbud af maskiner for 66.500 kr. som licitationspris og et underhåndstilbud, som dog ikke måtte offentliggøres uden antagelse. Betænkning til fredag den 19. maj. Samme dag oplyste J. V. Mathiesen, at han havde forhandlet med den, som havde foretaget boringen for at købe den, men der blev sagt, at der ikke var nogen bestyrelse mere og derfor ikke kunne optages nogen forhandling om boringen, skønt Niels Østergaard havde lånt pengene og de andre bestyrelsesmedlemmer stod som kautionister. Den 9. maj var der kommet brev fra arkitekt Bertelsen, at han ville have 1.000 kr. forud, men der blev svaret, at man fastholdt aftalen af den 22. oktober på 4.000 kr. som fast honorar en gang for alle. Svar ønskes inden den 15. maj. Samme dag havde J. V. Mathiesen modtaget et anbefalet brev underskrevet af 25 "neutrale" lydende på, at hvis man påbegyndte mejeriet i Kibæk, så ville de indmelde sig i Assing Mejeri. Dette brev lagdes til side.

Lørdag den 13. maj var der sedler ved hver leverandørs spande med følgende ordlyd: "Interessentskabet Assing Mejeri i Kibæk afholder generalforsamling på hotellet i Kibæk. 1. Salg af boringen på kirkepladsen til det nydannede selskab Kibæk Mejeri. 2. Ordning af gælden, som hviler på interessentskabet. Generalforsamling afholdes den 16. maj kl. 19:30. Assing Mejeri i Kibæk. På bestyrelsens vegne Niels Østergaard."

Den 16. maj. På generalforsamlingen var der ikke mødt ret mange fra nordsognet. J. V. Mathiesen tilbød at overtage boringen, og de øvrige gædsspørgsmål blev ordnet uden nogen skriftlig afstemning.

Den 15. maj var der licitation på hotellet. Der var mødt 20 af de bydende, og der blev afgivet 34 tilbud. Da der var visse formaliteter med byggepladsen, som ikke var ordnet, blev det bestemt at vente til den 19. med at tage endelig bestemmelse om tilbuddene. Der var også tale om visse indskrænkninger i bygningen. Dette spørgsmål skulle arkitekten nærmere undersøge inden den 19.

Den 19. maj var bestyrelsen samlet på kirkepladsen sammen med arkitekt Bertelsen og murermester Erik Madsen, Vejle, for at bestemme bygningernes beliggenhed, og arbejdet blev overdraget til følgende:

Murerarbejdet Erik Madsen, Vejle	51.284 kr
Tømrerarbejdet Kresten Hareskov, Kibæk	8.252 kr

Snedkerarbejdet Jensen og Andersen	3.000 kr
Skorsten og kedel Sørensen, Aarhus	2.950 kr
Granitarbejdet Nikolaisen, Hurup	650 kr
Malerarbejdet Nielsen, Kibæk	1.231 kr
Elektrisk installation Lund og Eriksen, Herning	2.130 kr
Stålvinduer Hess, Vejle	3.650 kr
Blikkenslagerarbejdet Nielsen, Kibæk	1.790 kr
Smedearbejdet Hvam, Gjerløv	1.330 kr
Samme vindfløj 340 bogstaver og 9 tal	470 kr
I alt	70.356 kr

Der forelå tilbud på maskiner fra Horsens Maskinfabrik på 65.100 kr. Tilbuddet blev ikke antaget, da der også var tilbud fra Silkeborg Maskinfabrik med [xxxxxxx]anlæg for 59.000 kr.

Den 20. maj var bestyrelsen i Herning med fabrikant Peder Nielsen for at få overdragelsen af kirkepladsen i orden. Hegnet omkring kirkepladsen betaltes med 650 kr. Samtidig skulle mejeriet betale stemping af skødet. Samme dag låntes 3.000 kr. i sparekassen til at betale forskud 55% af det faste honorar.

Den 22. maj var bestyrelsen efter indbydelse af A/S Th. B. Thrige, Odense, i Odense for at se den store virksomhed, der fremstiller elektromotorer. Der var 1600 mand i arbejde, og der blev forevist to elektrisk drevne mejerier af ingeniør Brunum.

Den 23. maj blev bygningerne afsat af murer Erik Madsen og tømrer Hareskov. Samme dag gik seks mand i arbejde i gang med at udgrave kælderen.

Den 25. maj kom brøndborer Nielsen, Aulum, og ingeniør Ballum Sørensen for at tage pladsen for boring i øjesyn. Dagen efter blev boringen påbegyndt.

31. maj, 1. og 2. juni var J. V. Mathiesen og Karl Hansen i København efter indbydelse af A/S Titan ved repræsentant Nielsen, Aalborg. Turen gik over Aarhus-Kalundborg og over Sjælland i bil. Man så salgsmejeriet Solrød ved Køge og statens forsøgsmejeri i Hillerød, samt Havrekilde Mejeri ved Hornbæk. Selve Titan-fabrikken sås under førerskab af fuldmægtig Brasen. Det var en virksomhed, hvor der arbejdede 2000 mand. Der var en elevator 30 m over jorden, og man kunne derfra se ud over København. Det var en lærerig tur.

Den 6. juni var der bestyrelsesmøde. Aksel Nielsen fra Titan og ingeniør Ballum Sørensen var til stede. Det bestemtes at købe en Titan centrifuge med påbygget Titan motor.

Den 12. juni. Bestyrelsesmøde, hvor der skete henvendelse til læge Olsen om en ordning af kloakken fra mejeriet. Ordningen tiltrådtes af læge Olsen. Samme dag var bestyrelsen i Herning, da der var kommet et brev fra sparekassen i Herning om ændring af paragraf 12 angående leverandørernes pligt til at levere mælken på mejeriet og deltage i det ønskede låns afvikling. Sparekassen lovede at sende en mand til Kibæk for at overvære generalforsamling, som skulle afholdes i den anledning. Sparekassen skrev udkast til ændringen.

Den 16. juni holdtes bestyrelsesmøde, hvor det bestemtes at afholde den forlangte generalforsamling om ændring af paragraf 12 til lørdag den 24. juni klokken 20.

Den 21. juni. Bestyrelsen forsamlet på byggepladsen. Arbejdet var i fuld gang. Der var 18 mand i arbejde. Formanden oplæste et andragende til sognerådet om optagelse af vejen tværs over pladsen som kommunevej og om tilladelse til at føre kloakken fra mejeriet langs den skrå vej og Ollingvej til udløbet under banen efter sundhedskommissionens bestemmelser.

Den 22. juni sås i Ugeposten følgende annonce: "Assing Mejeri. Efter forslag fra 12 andelshavere afholdes generalforsamling på hotellet i Kibæk den 26. juni klokken 19:30. Dagsorden: 1. Fortsættelse af mejeriet for en 15-årig periode. 2. Eventuelt. Ordning af mejeriets forhold til de, som ønsker at udtræde. På bestyrelsens vegne J. Fonnesbæk."

Den 24. juni afholdtes den før omtalte generalforsamling for ændring af paragraf 12 i Kibæk Mejeris love. Bogholder Jensen fra sparekassen var til stede og gjorde rede for det krav, som sparekassen forlangte. Derefter gik forslaget til afstemning uden nogen som helst omtale og blev vedtaget med 37 stemmer, ingen imod. Det bestemtes ikke at møde til generalforsamling i Assing Mejeri.

26. juni afholdtes den averterede generalforsamling i Assing Mejeri. Nogle ønskede navnene oplæst på de, som havde stillet forslaget, men flertallet ønskede det ikke, og så blev de ikke oplæst. Jens Fonnesbæk gjorde rede for, at der var stillet forslag om at fortsætte med det gamle mejeri i 15

år, og der var en heftig diskussion, og ved skriftlig afstemning blev der 46 for, 18 imod, 20 blanke. Der var ingen mødt fra nordsognet, og om forholdet med det gamle mejeri blev der talt for, at de, som ikke ville fortsætte, kunne udtræde uden at betale noget, men havde heller ikke fordring på noget.

Den 30. juni var der bestyrelsesmøde, hvor formanden oplæste en skrivelse fra det gamle mejeri angående vedtagelsen på generalforsamlingen den 26. juni, hvor det var blevet vedtaget, at de, som havde tegnet sig som interessenter i Kibæk Mejeri, kunne udtræde uden at få del i aktiver eller passiver. Det blev bestemt at svare, at man ønskede en sammenkomst med den gamle bestyrelse den 10. juli klokken 19:30.

Den 1. juli. Sammenkomst med sognerådet, der besøgte pladsen, og der blev bestemt et nyt møde til den 3. juli for at få en afgørelse af vejforholdene m.m.

Den 3. juli var bestyrelsen og sognerådet og en del grundejere til stede. Sognerådet forelagde forslag, som gik ud på, at kommunen optager begge veje som offentlige og nedlægger kloak. Mejeriet betaler ni tommers rør, og grundejerne betaler 50 kr. pr. løbende meter facade ud mod Ollingvej. Den nødvendige jord afstås gratis. Vejen skal være 9,40 m bred mellem husrækkerne, og husejerne fik så tilslutning til kloak.

Den 6. juli var der bestyrelsesmøde. Der var et pantebrev fra Hammerum Herreds Sparekasse på 125.000 kr., som blev underskrevet, og mejeribestyrer Rasmussen og murermester Erik Madsen skrev under som vitterlighedsvidner.

Den 7. juli var Karl Hansen og J. V. Mathiesen i Herning med pantebrevet til sparekassen og fik lånet på 125.000 kr indsat på en foliokonto no. 357 for Kibæk Mejeri.

Den 11. juli. Møde på hotellet. Arkitekt Bertelsen og skorstensbygger Sørensen var mødt. Man undersøgte fundament til skorstenen, som blev godkendt. Der var givet tre tilbud på centralvarmeanlægget. Arbejdet blev overdraget til Schmidt, Herning, for 1.859 kr.

Den 18. juli afholdtes bestyrelsesmøde. Bredmose og tømrer Peder Pedersen havde givet tilbud på kloakrør. Bredmoses tilbud blev antaget til en pris på 435 øre pr. meter saltglaceret rør. Marinus Albertsen og A.

Madsen fik akkord på gravning af 35 m grøft for en pris på 2,50 kr. pr. meter, samt nedlægge og tildække rørene. Mejeribestyrer Rasmussen overbragte en invitation fra Ballum Sørensen om en tur til Silkeborg, hvor bestyrelsen med koner og mejeribestyreren skulle deltage. Formanden oplyste, at der var tegnet 5 nye medlemmer, nu i alt 77 med en mælkemængde i 1937-1938 på i alt 3.765.371 pund mælk.

Den 22. juli var mejeribestyrer Rasmussen, bestyrelsen med koner og montør Michaelsen i Silkeborg. Man var gæster hos Silkeborg Maskinfabrik. Først besøgte fabrikken, og så gik turen til Svejbæk med skib og pr. bil til Himmelbjerget, Øm Kloster, Ry Andelsmejeri og til sidst en middag i Lunden. En dejlig tur i godt vejr.

Den 24. juli var Karl Hansen og mejeribestyrer Rasmussen i Brørup for at få instruktion i regnskabsføring, tilrettelæggelse og videreføring hos mejerilærer Th. Kirkegaard, Ladelund.

Den 26. juli var der bestyrelsesmøde, hvor det bestemtes at lade mælkekørsel bortlicitere snarest, ligesom smørsalget og forskellige andre ting blev ordnet.

Den 27. juli blev spærrene på mejeriet rejst, og i den anledning var håndværkerne omme på hotellet til en kop kaffe, hvor mejeriet var vært. Der deltog i alt 28 personer.

Den 28. juli blev mælketurene fastlagt til 8 ture. Man havde været rundt og se på forholdene. Licitation over mælkekørsel skulle holdes den 10. august.

Den 31. juli. Møde på hotellet, hvor formanden for Dansk Smøreksporforening sammen med Niels Offersen, Vinding, og Johannes Højberg gav oplysning, men der blev ikke noget bestemt, da der var begæret oplysninger fra D.B.C., Holbæk.

Den 9. august. Udflugt til murermester Madsens hjem. Mejeribestyrer Rasmussen, bestyrelsen og konerne var med. Turen forløb meget godt. Man besøgte Mølholm og Himmelpind. Dog det meste af tiden tilbragte man i Madsens hyggelige hjem, Jellingvej 41, Vejle.

Den 16. August. Bestyrelsesmøde på hotellet. Th. Faaborg Lund fra smøreksporforeningen D.B.C. forklarede forretningsgangen inden for D.B.C. Endvidere repræsentant Rasmussen fra Odense Andelsbogtrykkeri

og fik ordre på forskellige skemaer m.m. Det bestemtes, at Th. Pedersen og mejeribestyrer Rasmussen skulle sørge for en vogn til bysalget.

Den 10. august afholdtes generalforsamling med licitation og ændring af lovenes paragraf 2, forandring af skummetmælksprisen til ostelavning, valg af tillidsmand til ulykkesforsikring og eventuelt. Det vedtoges at sætte skummetmælksprisen til 5 øre pr. kilo. Til tillidsmand valgtes Martin Flensborg med 18 stemmer, Viggo Jensen havde 16 stemmer. Til revisor valgtes Jens Karstoft med 42 stemmer og Johannes Kjær med 31 stemmer. Mælkekørslen fik følgende: Mads Sørensen, Velhusted - Kibæk 1.050 kr. Richard Mouritzen, Velhusted - Mikkelsborg 1.050 kr. Ingvar Kristensen, Harreskovtur 1.790 kr. Niels Larsen Hveddetur 1.490 kr. T. C. Thomsen, Moesgaard - Hedegaard 1.300 kr. Kr. Østergaard, Vejlgård - Olling 1.440 kr. Johannes Lund - Olling søndre 1.440 kr. Victor Madsen - Olling nordre 1.500 kr. Bysalget Holger Mikkelsen 975 kr. I alt 11.895 kr.

Den 28. august. Bestyrelsen var forsamlet på byggepladsen, hvor arkitekt Bertelsen var til stede, og kedelindmuringen blev kasseret. Ligeledes det materiale, som snedkeren skulle bruge til dørene. Det bestemtes at bruge særligt formede mursten til skorstenen.

Den 29. august. Bestyrelsesmøde på mejeriet. Murermester Madsen var til stede. Det blev bestemt at anbringe kontakt på væggen i flødesyrningsrummet og at støbe saltlagebeholder i kælderen. Samtidig bestemtes at indbyde til et møde i anledning af opgørelsen af det gamle mejeri.

Den 31. august samledes leverandørerne i Kibæk til et møde i anledning af annoncen i Ugeposten om opgørelsen af det gamle mejeri. Men da der ingen forslag var, bestemtes det at søge råd hos landsretssagfører Kjær. Mødet sluttede uden noget resultat.

Den 1. september var Peder Nielsen og Karl Hansen i Herning hos sagfører Kjær for at få oplysning og råd om opgørelse af det gamle mejeri. Sagføreren udtalte, at man først skulle se på, om det var en ophævelse eller en udmeldelse, og derom kunne højesteretten dømme, da vedtægterne ikke gav klar besked derom. Derfor rådede Kjær til at tage imod et nogenlunde tilbud for at fremtvinge en proces.

Den 2. september afholdtes generalforsamling om opgørelsen af det gamle mejeri. De, der ville fortsætte driften af det gamle mejeri, tilbød at tage aktiver og passiver uden nogen betingelser, hvilket blev anbefalet fra

Kibæk Mejeris side af Viggo Jensen, Karl Hansen, Aksel Nielsen. Jens V. Mathiesen mente, at man godt kunne dele mosen, men det ville Assing Mejeri ikke, og efter en del udtalelser stemtes om forslaget, og det blev vedtaget enstemmigt.

Den 7. september afholdtes bestyrelsesmøde på hotellet om smørsalget fra Kibæk Mejeri. Ved afstemning vedtoges med 3 stemmer at sælge smørret til Danish Bacon Company. Kontrakten gælder kun for et år. Der var 2 stemmer for at sælge smørret til Plum. Det bestemtes, at baghuset bygges ved sydenden af mejeriet. Der blev givet transport til malermester Frederik Nielsen, også aconto til arkitekt, men tilbageholdes indtil bestyrerbolig er under tag. Kar til ostelavning købtes hos Silkeborg Maskinfabrik for 1.088 kr, og aconto 1.000 kr udbetaltes til smedemester Hvam, Dronningborg.

"De neutrale" havde indmeldt sig i Assing gamle mejeri, men de ville ikke underskrive den 15-årige kontrakt, men kun en 5-årig. Der var nogle, der forlangte 1-års kontrakt, men det blev afvist af bestyrelsen. Der blev rettet kritik til bestyrelsen for at de havde taget "de neutrale" med på 5-års kontrakt, da loven jo lød på 15-års kontrakt, og der var tale om, at "de neutrale" på 5-års kontrakt ikke kunne få stemmeret. For eksempel: Skulle der om 5 år komme forslag om, at mejeriet skulle gå om søndagen, kunne "de neutrale" true med at flytte og på den måde øve valgtryk. Bestyrelsen erklærede, at de havde taget "de neutrale" med på de betingelser, de havde forlangt, for hvis man nægtede dette, så kunne der være mulighed for, at de gik til Kibæk Mejeri, og så kom de måske aldrig til Assing Mejeri mere.

Den 27. september. Bestyrelsesmøde på hotellet, hvor det blev bestemt at prøvekøre mejeriet lørdag den 30. september om aftenen, hvor leverandørerne leverede aftenmælken gratis. Ligeledes bestemtes, at kunderne kunne hente gratis mælk også søndag den 1. oktober om formiddagen.

Den 26. september. Tirsdag den 26. september afholdtes generalforsamling i Assing Mejeri i Kibæk efter begæring fra 49 andelshavere med dagsorden: 1. Hele interessentskabet samles om Kibæk Mejeri. 2. Opgørelsen af Assing Mejeri og bysalg. Dagsorden var nærmest formet som en protest mod generalforsamling den 2. september om opgørelsen af det gamle mejeri. Statskonsulent Johannes Jensen var til stede og udtalte sin forundring over, at der var stillet forslag om opgørelse, da han mente, at afstemningen den 2. september var fuldt ud

gyldig efter mejeriets love. Men han anbefalede, at man kunne samle sig om eet mejeri. Efter flere gode indlæg, blandt andet af Lars Studsgaard og Viggo Jensen, endte generalforsamling uden afstemning, og mødet blev et fuldstændigt nederlag for de, som havde arrangeret generalforsamlingen. Det var fra nordsognet, de 49 underskrifter var kommet, og der var kun mødt en halv snes stykker fra sydsognet.

Den 30. september. Lørdag den 30. september blev aftenmælken skummet på Kibæk Mejeri, og det skete under stor opmærksomhed. Der var mødt over 200 mennesker for at være vidner til mejeriets start. Og der var kørt med vand i maskinerne hele eftermiddagen, så mælken ingen bismag havde, hverken af olie eller metal. Og borgerne kunne få gratis mælk, og efter afsætningen at dømme, så var kvaliteten god. Bygningshåndværkerne og montører manglede endnu en del, inden de var færdige med mejeriet. Men Kibæk Mejeri var nu en kendsgerning.

*I sydsognet gik snakken
at rør og maskiner ikke var blevet ordentligt udskyllet
og at mælken smagte af olie.
Og da tømrer Hareskov om lørdagen mælken fik
om søndagen han på WC'en gik*

Den 11. november 1939 var der generalforsamling i den gamle mejerisal for at tage endelig bestemmelse om at opføre et nyt mejeri i Assing. Der var stor uenighed, da bestyrelsen havde sendt bud med mælkekuskene til folk, og alle leverandører ikke havde fået det at vide med afholdelse af generalforsamling samme dag. Skønt mejeriets love siger, at ethvert forslag skal averteres cirka 8 dage før generalforsamlingen holdes, og så vigtigt et forslag som at bygge et nyt mejeri burde have været averteret. Bestyrelsens formand Lars Krog gjorde rede derfor med den begrundelse, at der var kommet et telegram, og det skulle der svares på inden kl. 12 nat. Det var om forskellige ting til mejeriet. Der var dog nogle, som ikke troede på telegrammet og mente, at det var bestyrelsen, som havde været ude om telegrammet. Ved skriftlig afstemning, om der skulle bygges nyt mejeri i Assing, stemte 37 for og 18 imod. Og nu var det en kendsgerning, at der blev 2 mejerier i Assing Sogn.

Fra gammel tid var der jord i sydsognet, som svarede skat til præsten i Sdr. Felding og til biskoppen i Ribe, og at det var for at tage hensyn til kirken. At Matr No begyndte med No 1 i sydsognet, men det har jo også været sådan, at af vigtige bestemmelser i sognet var det i sydsognet, at det blev vedtaget. Under mejeristriden var det gået op for folk, at der var

andre steder i sognet, at man ville have bestemmelsesret, og efter Kibæk stationsby bliver større, vil det sikkert gå sådan, at den bestemmelsesret må sydsognet dele med det øvrige sogn.